

Pascal, heeft zelf autisme



Mijn naam is Pascal van Ijzendoorn en weet sinds mijn 30e dat ik autisme heb. De zoektocht naar de diagnose heeft lang geduurd en heb dan ook veel verschillende behandelingen doorlopen. Deze kennis probeer ik nu in te zetten om andere te helpen. Sinds de publicatie van mijn boek: "Help ik ben een autist. Ik was het al voordat ik het wist" is dit alles in een stroomversnelling terecht gekomen en ben ik inmiddels door heel Noord-Holland actief met allerlei autisme gerelateerde activiteiten

Vorige jaar werd mij gevraagd om mijzelf aan te sluiten bij de stuurgroep van het Zaanse Autisme Ambassadeurs Initiatief wat ik met veel plezier heb gedaan. Dit team van mensen heeft de afgelopen jaren vanuit diverse hoeken te knelpunten onderzocht die spelen bij mensen met autisme in de Zaanstreek. Het Zaanse Autisme Loket is een uitwerking van een plan om deze knelpunten aan te pakken.