

Astrid, heeft zelf autisme

Hoi mijn naam is Astrid. Op mijn 42e ben ik gediagnosticeerd met autisme. Dat is vrij laat en het heeft me dan ook veel tijd gekost om mijn leven hierop aan te sluiten. En nog steeds vind ik het ingewikkeld om in de huidige maatschappij mijn autistische zelf te kunnen en te mogen zijn.

Door me als vrijwilliger aan te melden bij dit loket hoop ik een beetje bij te kunnen dragen aan een stuk acceptatie van autisme voor iedereen die er direct of indirect mee te maken heeft.